



Verksamhetsberättelse för 2024

Detta år har vi återigen tvingats flytta. Industriminnesföreningen måste byta lokaler och därmed blev vi husvilla. Vi kunde vara kvar i lokalerna fram till sommaren. Tursamt nog fick vi ett erbjudande att ha våra styrelse- och skrivarestuge-möten i föreningen "Hem och Samhälles" lokaler på Kungsgatan 32. Tyvärr kan vi dock inte hålla våra medlemsträffar där för det finns inte den teknik vi behöver. Vi fick ställa våra två bokhyllor med Kerstin Wallins bokdonation till föreningen i lokalen och dessutom fick vi använda deras förråd i källaren till våra egna böcker. I oktober började vi hålla våra styrelsemöten där och i december flyttades böckerna dit. Nu har vi en hemvist för föreningen. Det var ett fantastiskt bra erbjudande vi fick även rent ekonomiskt. Föreningsmötena har hållits på Träffpunkten Storgatan 11 under hösten.

Styrelse, valberedning och revisorer

Styrelse: Vera Segraeus ordförande, Vera Bouveng Hermansson kassör, Tone Tingsgård sekreterare, Margareta Brink, Gunilla Dahlkild -Öhman, Kjellrun Lindén, Maj Ringström. Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden under året.

Valberedning Anna-Karin Westerlund (sammanställande) och Cristina Wahlström.

Revisorer: Margareta Thomas (sammanställande) och Ann-Marie Petersson

Medlemsantal 55

Medlemsmöten

Våren inleddes **den 31 januari med Christina Jutterström** som talade om sina erfarenheter som journalist och chef, hon var bl.a. första kvinnliga chefredaktören på DN och verkställande direktör på SVT. Det var ett mycket välbesökt möte.

Den 24 februari berättade **konstnär Natasha Dahnberg** om sitt liv och arbete på Uppsala konstmuseum. Hon leder för närvarande en konstskola på Uppsala Konstmuseum. Det var ett inspirerande föredrag som ledde till flera besök på museet med Natashas guidning.

Den 20 mars kom **Gunilla Stenkula** och delgav oss sina erfarenheter av att vara en kvinnlig rektor som älskar makt, men hatar maktmissbruk.

Den 24 april presenterade **Ellinor Skagegård** sin senaste bok "Quelqune", som handlar om författaren Märta Lindqvist. Hon studerade i Uppsala vid 1900-talets början och arbetade senare i Stockholm på Idun och under många år på SvD.

Hösten inleddes **den 25 september** då **Mari Saretok** skulle tala om sin mamma keramikern Mari Simmulson. Mari hade byggt sin föreläsning på en digital presentation med bilder på konstföremål. Tyvärr fungerade inte tekniken på Träffpunkten, i stora aulan, så mötet fick ställas in. Det var mycket tråkigt. Vi höll ändå ett eftermöte med vin och ost och hade goda samtal tillsammans.

23 oktober skulle Hedvig Berko berätta om sin uppväxt i Polen, men hon blev allvarligt sjuk i cancer och kunde inte närvara. Hon dog en månad senare. Istället talade Christina Sedwall om sin tid som journalist på UNT. Det blev en mycket uppskattad beskrivning av ett intressant och varierat journalistliv.

27 november kom Anna Williams litteraturprofessor och ordförande i "Samfundet de nio" och talade om grundaren Lotten von Kramer och samfundets verksamhet. Nu fungerade tekniken i aulan och vi fick höra ett bländande föredrag.

Bokrelease hölls **Den 30 augusti**. Då presenterade föreningens skrivarstuga sin åttonde bok i serien Uppsalakvinnor berättar om: "Att åldras och att minnas" på Stadsarkivet. Det blev en välbesökt tillställning. Varje författare gav en introduktion till sin artikel i boken. Den beställdes i 400 ex och är praktiskt taget slutsåld. Boken har känts aktuell för många och den har diskuterats i flera bokcirkel har vi förstått.

Uppsala Kvinnokarta introducerades **den 25 september** på Stadsarkivet av Cristina Wahlström och Maria Wold. Intresset var stort och arbetet kommer att fortgå med att lägga in ytterligare kvinnor och mer information om dem som finns på kartan. En folder har utarbetats som visar hur Kartan kan användas och vilka möjligheter den ger. Man kan med en app i egen mobil vandra runt i Uppsala och bekanta sig med de bemärkta kvinnor som bott och verkat där.

Slutord

Detta år har präglats av vår flytt, som dels inneburit mycket arbete, dels ev. skapat viss osäkerhet hos våra medlemmar om var vi möts. Vi är mycket glada över att vi fått möjligheten att husera på Kungsgatan 32 i ”Hem och samhälles” lokaler”. Mötesverksamheten har fungerat bra med många välbesökta träffar under året, men det har också hänt att vi måst ställa in, vilket vi beklagar. Vår skrifvarstuga har varit aktiv och vårt projekt Uppsala Kvinnokarta har introducerats och väckt stort intresse. Arbetet har stöttats av bidrag från Uppsala kommun och DEA-föreningen för kvinnomuseer, kvinnokartor och feministisk kultur. Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla som bidragit till att möjliggöra vår verksamhet under året.